



Norges nationaldag 17. Maj 2014 - 200-årsdagen for forfatningen på Eidsvold

Vi ville gerne medvirke lidt til at festligholdelse Norges nationaldag - i år var det 200 år siden, at Norge valgte selvstændigheden. Danmark tabte efter at have involveret sig på den franske side i Napoleonskrigene. Ved freden i Kiel blev Danmark tvunget til at afgive Norge til Sverige. Norge benyttede lejligheden til at vælge selvstændighed, men det ville Sverige ikke acceptere, så man fortsatte med en Union under svensk topledelse. Norge opnåede først uafhængighed af Sverige i 1905.

Vi pakkede kufferter om formiddagen, hentede Dorte og Michael i lufthavnen (de kom hjem fra Alicante), og kørte til DFDS-terminalen. Undervejs fik vi et glimt af 17-maj festlighederne omkring den norske kirke. Der var mange mennesker ude i solen på gaderne i København. Vi fik også set den nye Cruise-terminal i Københavns frihavn.

Der var mange mennesker ombord på Crown Seaways, hvor der er plads til 1790 mennesker. Vi havde wraps med røget laks med til aftensmad og købte 24 øl ombord i skibets butik. Skibet var pyntet med birkegrene og norske flag i anledning af den norske nationaldag - og folkedragtsklædte damer tog imod os, da vi gik ombord.

Vi var 2,5 time til direkte TV-transmission på DR2 af et program med Anders Lund Madsen: "Operation Myseost: Giv os Norge tilbage". Der var fri vin og øl, norske flag, nationalsang og god stemning undervejs i baren, hvor udsendelsen blev lavet. Det meste var bandede indslag, men der var forskellige musikere og kulturpersonligheder til stede. Der kom en del gode pointer i løbet af udsendelsen. Vejret var flot, og solnedgangen var smuk. Det var lidt sjovt at se, hvor afslappet der blev arbejdet med den direkte transmission - 3 håndholdte kameraer - og forudindspillet båndet materiale.

Vi havde et medbragt svensk flag på vort bord. Lidt underligt at tænke på, at Martin er norsk statsborger, har boet 61 år i Danmark og taler ikke norsk. Karin er svensk statsborger og har boet 46 år i Danmark - der er da udlevelsen af drømmen om nordisk forening. Og nu deltog vi i forsøget på at genforene Danmark og Norge, der blev adskilt for 200 år siden.

De medvirkende var bl.a. Thomas Buch Andersen (vært på DR2's program Detektor), Adrian Hughes (vært på kulturprogrammer som Smagsdommerne), Morten Nordhagen Ottosen, (norsk professor i historie), Michael Mentz (forhenværende Kgl. staldmester, major, chef for garderhusarregimentet), og udstationerede reportere i Norge.

Musikerne var sangeren Allan Olsen, X-faktor-vinderen Lucy Mardou, violinisten Ivar Bremer Hauge, sopranen Vibeke Kristensen, sangeren Tim Christensen og et husorkester under ledelse af Gustaf Ljunggren. Anders Lund Madsen var "general" for angrebsstyrken, og båden var hans trojanske hest. Vi hørte følgende vits: i stedet for at tage på ferie i Norge kan man bare stille sig under den kolde bruser og rive 1000-kronesedler i stykker.

Vi kunne om morgenen lave vor egen kaffe i kahytten - dejligt! Vi så indsejlingen til Oslo på tv-skærmen i kahytten, og vi ankom i meget flot sommervej. Vi kunne gå til den nye operabygning, der blev indviet i 2008. Først mødtes vi med Vidar og Ellen - de har det godt, nyder livet og 4 børnebørn. De havde været til Vivis 70-års fødselsdag. Vidar har lidt arbejde med et sundhedspræparat, som hedder Synergi. De skulle med børn og børnebørn til Legoland og Lalandia i Pinsen. Vi drak nogle dåseøl på kajen - det er lidt forbudt!



Randulf Sturtzel kom også - han er tremenning til mig, dvs. vi har fælles oldeforældre. Vi har skrevet julekort til hinanden i 13 år. Han havde haft kontorarbejde på et socialkontor, men blev invalidepensionist for 8 år siden. Han er også interesseret i rejselivet og kunne fortælle om cruises gennem Panamakanalen og ved Tahiti. Hans e-mail er aaslandveien51@live.no



Jeg inviterede på rundtur i operaen - en pensioneret korsanger var guide, og vi var både foran og bag scenen og i værkstederne. Operaen er bygget til at holde 300 år og har kostet 4,5 milliarder. Der er brugt meget hvid marmor og egetræ. Olafur Eliason har bidraget med en lysvæg i aulaen. En italiensk kunstnerinde havde lavet en roterende skulptur i vandet ud for operaen. Der var statue og maleri af Kirsten Flagstad, som vist havde reddet Metropolitan Opera i 1936.



Vi spiste frokost i operaens restaurant Sanguine Brasserie - jeg fik caesar salad, og de andre valgte en smagsprøve på norske specialiteter. Vi fik også øl og kaffe. Der var meget flot at sidde med udsigt over fjorden. Vi fik også snakket hyggeligt sammen. Bygningen kan minde lidt om en hvid skibakke. Det var et norsk arkitektfirma, der meget overraskende vandt i projektkonkurrencen - det hed vist Snøhetta. De har også tegnet biblioteket i Alexandria i Ægypten.



De næste store byggerier i Oslo bliver et nyt Edward Munch museum og måske en linebane op til Ekeberg, hvor en rigmand har brugt 150 millioner kroner på en skulpturpark. Der er også bygget på Tjuvholmen i forlængelse af Aker Brygge bl.a. med Astrup Fearnly Museum for Contemporary Art. Vidar og Ellen fik en gave med hjem: 5 liter rødvin, nogle dåser øl og 4 bøger (Eidsvold, Varteig, Ut på vejene og Faldne Engle) – de hørte hjemme i Norge.

Vi sad på dækket, mens båden sejlede ud gennem Oslofjorden. Jeg tænkte på, at mor engang flygtede fra Norge - jeg var da 5 år, og Steinar var 2 år. Min far havde obsessive compulsive disorder med mange tvangshandlinger. Hans familie var ved at blive indkøperet i disse handlinger. Min mor flygtede uden penge, men fik hos DFDS tigget sig til en billet til København - frygteligt for hende og frygteligt for min far.

Der havde været stor 17-maj fest i Oslo og Eidsvold, og de nordiske kongepar og parlamentsformænd deltog. Vi så reprisen i norsk tv på hjemturen fra Norge. Vi spiste i det nyindrettede pizzeria Little Italy. Karin og jeg talte om tidligere oplevelser i Norge og hos Gyda - en gang havde

jeg alene både Rikke, Thomas, Louise og Christoffer med i bil derop, og Christoffer var nok kun 4 år - han spillede en sodavand på gulvtæppet hos Ellen og Vidar. Nogle år efter havde vi også alle børnene med til Hemsedal og introducerede dem på slalomski. Gyda døde vist i 2001.

Vi sov ikke godt på vej hjem, vi fik ondt i ryggen af sengene, men vi kunne igen lave vor egen morgenkaffe. Norwegian Star lå ved Cruise terminalen. Vi ankom til København kl. 9.45, og Michael hentede os, men kom 35 minutter efter aftalt tid. Karin kørte ham til Herlev, mens jeg tog hjem med bus og S-tog. Michael fortalte, at der havde været et stort regnvejr i København om søndagen samtidig med, at der blev afviklet Copenhagen Maraton. Dorte startede i dag i sit nye job på Hamlet Hospital.

Vi syntes, at det havde været en god udflugt for os. Derhjemme kunne vi se udsendelsen – og os selv - på DR's hjemmeside.

